

# HEER, WIJS MIJ UW WEG



Hoe je vandaag  
**Gods stem kunt verstaan...**

# Gods stem verstaan...

## Dagelijks leven als discipel van Jezus:

### Twee discipelschapsvragen:

- Wat zegt God tegen mij?
- Wat ga ik daarmee doen?

### Voorvraag:

- Hoe spreekt God? Hoe kunnen wij vandaag Gods stem verstaan?

# Gods stem verstaan...

## Mogelijke misverstanden:

- **God spreekt niet meer.** We hebben de Bijbel...
- **God spreekt niet tot mij.** Ik ben niet belangrijk genoeg...

# Gods stem verstaan...

## Psalm 25:

1

Naar u, HEER, gaat mijn **verlangen** uit...

4

Maak mij, HEER, met **uw wegen** vertrouwd,  
leer mij **uw paden** te gaan...

8

Hij wijst **zondaars** de weg...

# Gods stem verstaan...

## Psalm 25:

9

wie **nederig** zijn leidt hij in het rechte spoor,  
hij **leert** hun zijn paden te gaan...

14

De HEER is een **vriend** van wie hem  
vrezten,  
hij maakt hen **vertrouwd** met zijn **verbond**.

# Gods stem verstaan...

## Johannes 10:3-5

De schapen luisteren naar zijn stem, hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en de *schapen volgen* hem omdat ze zijn stem kennen. Iemand anders volgen ze niet, ze lopen juist van hem weg omdat ze de stem van een vreemde niet kennen.'

# Gods stem verstaan...

## Een weg om te gaan:

1. Vertrouwen
2. Verstaan
3. Volgen

# Gods stem verstaan...

**1 Vertrouwen 2 Verstaan 3 Volgen**

- **Identiteit:** Gods geliefde kind
- **Intimiteit:** Gods vertrouwelijke omgang



# Gods stem verstaan...

## 1 Vertrouwen 2 Verstaan 3 Volgen

- Laat **de Bijbel** spreken
- Laat **de Geest** spreken
- Laat **mensen** spreken
- Laat **je gevoel** spreken
- Laat **de omstandigheden** spreken

# Gods stem verstaan...

**1 Vertrouwen 2 Verstaan 3 Volgen**

- **Twéé** vragen stellen:
  - Wat **zegt** God tegen mij?
  - Wat ga ik daarmee **doen**?
- Gehoor geven: **ge-hoor-zaamheid**
- **Jezus** volgen in zijn **koninkrijk**

# Hoe kunnen wij vandaag **Gods stem** verstaan...

Belofte (Psalm 25):

Wie ootmoedig luist'ren wil  
zal de rechte paden leren.